

Standerhejsning 2012

Kl. er nu 14:00 lørdag den 14 april 2012 og det betyder at jeg gerne vil byde velkommen her til sejlklubbens standerhejsning, som i år vil blive nr 86 i rækken i sejlklubbens historie

Her for ca 3 uger siden skulle jeg kontakte vognmanden, som vi havde bestilt til at sætte både ud, han ville gerne vide hvor mange både vi skulle sætte i vandet, og det viste sig at 20 både var klar til at komme i vandet, der var kommentaren fra vognmanden så begynder vi kl. 7:00 hvis du lover mig at der er nogen som går ned og jager pingvinerne væk fra kaj kanten, det blev ham selv der måtte klare den opgave fordi han kom en ½ time før end aftalt, jeg så i alt fald ikke nogen pingviner da jeg kom.

Men nu viser vejret sig fra en hel anden side, luft og vand bliver varmere bådene begynder at ligge i havnen, nu begynder den tid på året der passer sig bedst på en lystbådehavn

Her på pladsen hvor vi står lige nu har der også været stor aktivitet det sidste stykke tid, maskinerne har summet der er blevet gravet jord væk der er blevet lagt fliser signalmasten har været nede og fået en gang lak Bent og Arne er i gang med at bygge en stor grill henne på værkstedet, de nåede desværre ikke at blive helt færdig med projektet til i dag på grund af der skulle afholdes restferie men arbejdet bliver genoptaget hurtigst muligt. Alt dette blev sat i gang af arrangementet ved sidste års brugt båds marked Hvor overskuddet blev 14.000 kr.

Men skal vi ikke sætte vores stander og få begyndt på sæsonen 2012

Keld Pedersen